

Tuin- Kunst- en Geluksroute

Het is april, de dagen zijn weer langer en de Lente is nu echt aangebroken!

In de Water- en Grassenvijk hebben alle huizen een tuin: heerlijk om daar bezig te zijn, je prettig in te voelen, te genieten van hoe het er uit ziet.

-Om elkaar laten delen in dat genoeg, om te ervaren hoe leuk het is al die verschillende tuinen te zien, wellicht ideeën op te doen, bloemen, planten of stekken uit te wisselen,

- om te genieten van met liefde en toewijding gemaakte schilderijen, keramiek, van allerhande kunst,

- om te delen in geluk: muziek, voorlezen, poppenkast, manicuren of andere dingen waar je zelf gelukkig van wordt,

organiseert de bewonersvereniging opnieuw een

Tuin- Kunst- en Geluksroute op zaterdag 11 juni van 11.00 tot 15.00 uur

Wat kun je nu al doen en hoe deel je het moois van geluk straks met anderen?

- Je gaat van je **tuin** weer een fijne plek maken. Eenvoud kan prachtig zijn, een kleurenpracht ook, alles mag! Geef je handen en je hart de vrije ruimte om aan de slag te gaan.
- Zaadjes en stekjes kweken? : leuk om later te ruilen of te verkopen.
- Je kunt plek maken voor **kunstwerken** in je tuin: al of niet zelf gemaakt.
- Je wordt **gelukkig** van (glas bewerken/ schilderen/ muziek spelen/ sieraden maken....), en je vindt het leuk om dit geluk te delen met anderen, bedenk hoe je dit gaat laten zien in je tuin of voor je huis.
- Je kunt ook samen met burens een leuk plan maken: combinatie van twee mooie dingen?
- Je meldt je aan als deelnemer, liefst zo snel mogelijk. Bij vragen helpen we je graag.
- Je vraagt anderen in je omgeving om ook mee te doen: hoe meer variatie, hoe verrassender. (helaas missen sommige mensen deze informatie op de website, maak ze deelgenoot).

Wat doet de bewonersvereniging?

- Leden van de Bewonersvereniging krijgen in de week voorafgaand aan 11 juni nog een uitnodiging via de mail (klopt uw e-mailadres nog?). Ook hangen we weer aankondigingen op diverse plekken in de wijk.
- Wij zorgen voor een plattegrond/routebeschrijving en delen die op de dag zelf uit op een tweetal uitdeelpunten. Daar schenken we ook koffie en thee.
- Wij zorgen ervoor dat je een poster krijgt die je bij je huis kunt plaatsen, zodat iedereen kan zien dat je deelneemt.

Enthousiast geworden?

Meld je aan via info@watergrasgouda of met een strookje zoals hieronder, liefst zo spoedig mogelijk.

Doe mee voor een daverend succes! Een mooie gelegenheid om leuke mensen te ontmoeten.

AANMELDING TUIN-KUNST-GELUKSROUTE

Naam:.....

Adres:.....

Tel.nr:..... E-mail:.....

Ik meld me aan voor de tuin-, kunst- en geluksroute op 11 juni 2016

Specialiteit:

Leuk als dat zo spoedig mogelijk kan, maar graag vóór 1 mei 2016 inleveren bij Juanita Sjauw, Raigras 92, of bij Annelien Kalverda, Waterruit 94, of via info@watergrasgouda.nl

Deze activiteit gaat door bij minimaal 15 aanmeldingen. Bij meer dan 30 aanmeldingen maken we meerdere routes.

Eventuele opmerking:

NB Wilt u graag een langere openstelling tot 16.00uur, of juist korter tot 14.00uur, wilt u dat dan vermelden?